

# BEZOEKEN CHALLENGE



## Week 1: INSTRUCTIE

*"De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukkingen en zichzelf onbevleekt bewaren van de wereld." (Jakobus 1:27).*

1. Wat betekent deze tekst voor jou?
2. Denk na over welke mensen in jullie omgeving 'weduwe' en 'wees' zijn. Mensen die kwetsbaar zijn. De vluchteling, de asielzoeker, mensen in de marge, de arme, die jongen of dat meisje dat buiten de boot valt. Wat zijn hun namen, waar wonen ze, ...?
3. Bid samen voor hen. Breng ze bij de Heer en vraag of Hij voor hen wil zorgen en of Hij jullie hart klaar wil maken om hen te bezoeken.

## WEEK 1: VERDIEPING

Bekijk de video voor een portie inspiratie en verdieping.

*"En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf." (Jakobus 1:22).*

*"Niet ieder die tegen Mij zegt 'Here Here,' zal binnengaan in het koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader die in de hemelen is." (Mattheus 7:21).*

We dagen je uit om als voorbereiding het laatste stuk van de bergrede te lezen (Mattheus 7:24-29) en wat Jakobus schrijft over horen én doen (Jakobus 1:19-27).

1. Wat neem jij uit deze twee stukken mee? Schrijf dit op.
2. Vraag Jezus of Hij je hart klaar wil maken om de mensen die je in je gedachten hebt te bezoeken.

# BEZOEKEN CHALLENGE



## Week 2: INSTRUCTIE

De opdracht van deze week: kies iemand van de mensen in jouw buurt en ga even langs. Het is belangrijk om het gewoon 'low-key' te houden. Je mag er gewoon zijn.

Denk na of je misschien eerst even een afspraak moet maken. Kun je iets meenemen voor die persoon? En als jullie langsgaan vraag dan hoe het met die persoon gaat. Misschien kun je iets voor die persoon doen? Samen voetballen met die jongen die nog niet zo goed Nederlands spreekt, of misschien even iets in de tuin doen voor die oudere mevrouw. Of misschien gewoon luisteren naar de verhalen van de meneer die zo vaak alleen is.

Onthoud dat je - omdat je Jezus volgt - een ambassadeur bent. Een gezant. Een gezondene. Dat heeft niet perse te maken met wat je zegt, maar veel meer met wie je bent. Als jij langskomt en bent zoals je bent - een volger van Jezus - zullen mensen dat merken. Hoe gaaf is dat

## WEEK 2: VERDIEPING

Bekijk de video voor een portie inspiratie en verdieping.

1. Waarom heeft Jakobus het over de weduwe en de wees?
2. Waarom toch altijd die groep in de marge bij Jezus? Waarom spreekt Jezus juist over hen in Lukas 4? Waarom de arme, de blinde, de gebondene?
3. Kun je het je voorstellen dat jij uitleent aan de Heer?
4. Waarom doe je wat je doet?
5. Waarom is voor de arme is het evangelie echt goed nieuws?
6. Lees de zaligsprekingen eens in Mattheus 5. Wat zegt dat je?
7. Waarom denk jij dat Jakobus, maar ook Jezus zo de nadruk legt op het kwetsbare?  
Denk erover na en deel het met elkaar in je groep van 5.

# BEZOEKEN CHALLENGE



## Week 3: INSTRUCTIE

Voor deze week hebben we een eenvoudige challenge. Je kunt kiezen uit twee opties:

1. Ga nog een keer langs bij de persoon waar je vorige week ook geweest bent. Misschien is er iets uit het gesprek waar je op terug kunt vallen, misschien kun je een gesprek voortzetten. Misschien kun je een klusje doen voor die persoon. Samen huiswerk maken, basketballen, boodschappen doen, iets in de tuin - verzin het zelf maar.
2. Je kunt kiezen om bij een andere persoon langs te gaan. Iemand anders die wel een bezoekje kan gebruiken. In principe doe je dan weer gewoon hetzelfde als vorige week maar probeer je nu een zegen te zijn voor iemand anders.

Wij wensen je zegen & plezier toe deze week. Maak er een mooie ontmoeting van!

## WEEK 3: VERDIEPING

Bekijk de video voor een portie inspiratie en verdieping.

1. Ik daag je uit om Johannes 4 & 5 nog eens te lezen en er, zo mogelijk samen met je jongere broer of zus, over na te denken.
2. Probeer je eens te verplaatsen in deze twee mensen. Wat zou het voor hen betekenen dat Jezus hen aanspreekt?
3. Wat doen deze geschiedenissen met jullie?
4. Wat neem je mee uit deze gedeelten als jij deze week op bezoek gaat? Hoe kan jij een bringer van hoop, licht, en liefde zijn?
5. Bid samen voor de mensen die jullie mochten bezoeken.

# BEZOEKEN CHALLENGE



## Week 4: INSTRUCTIE

Aan het einde van deze challenge 'Bezoeken' geven we jullie een nieuwe uitdaging. We vragen je om na te denken over mensen in je omgeving die je niet zo liggen. Mensen waar je misschien van denkt: "Daar ga ik mooi niet naar toe". Misschien hebben ze ooit iets vervelends gezegd, of misschien loopt het gewoon stroef tussen jullie. Is er iemand in jouw omgeving die je zou kunnen bezoeken, of waar je iets voor zou kunnen betekenen?

Mocht dit echt niet lukken dan kun je ook teruggaan naar iemand waar je al geweest bent - maar probeer dan eens extra uit te pakken. Wat kun je doen voor die persoon zodat tie Jezus liefde ervaart? Hoe kunnen jullie als gezanten van Christus iets van Zijn liefde en welkom doorgeven?

Welke optie je ook kiest, we dagen je uit om deze week de 'extra mijl' te gaan.

## WEEK 4: VERDIEPING

Bekijk de video voor een portie inspiratie en verdieping.

1. Wanneer heb jij voor het laatst een goed gesprek gehad?
2. Wij dagen je uit om aan het einde van deze challenge nog eens terug te denken aan de gesprekken die je gehad hebt en te kijken welke mogelijkheden de Heer je gegeven heeft om Zijn gezant te zijn. Wat zijn de highlights waar je dankbaar voor bent?
3. Lees Johannes 3 nog eens door en laat het rustig bezinken.
4. Bid voor de mensen die je bezocht hebt en als er open-lijntjes liggen, volg die dan op. Ga nog eens langs en wie weet kun jij wel iets delen uit Johannes 3.
5. Hoe kan je van bezoeken een gewoonte maken? En misschien wel in het bijzonder aan hen die normaal buiten de boot vallen?