

ALONGSIDERS

Sunday

ALS KERK STILSTAAN BIJ DISCIPELSCHAP

Discipelschap is belangrijk toch? Samen Jezus volgen, Hem nadoen, Hem vertegenwoordigen. Maar ook doorgeven van wat we ontvangen hebben. Wij denken dat het de kern van de "grote opdracht" is.

Maar toch is dat best lastig, want hoe 'doe' je dat dan? Hoe ben je discipel en hoe ben je een discipel-maker?

Wij komen graag bij jouw kerk langs voor een zondag die hier helemaal over gaat: de 'Alongsiders-Sunday'. We bieden je een set aanbiddingsmuziek, een inspirerende boodschap en follow-up na de dienst.

Ons doel is dat iedereen geïnspireerd en aangeraakt naar huis gaat. Geraakt door Gods liefde voor mensen, en concreet toegerust met tools om aan de slag te gaan.

Concreet maken?

Neem contact met ons op!

WAT DOEN WE?

HOE ZIET EEN ALONGSIDERS SUNDAY ER UIT?



Aanbidding - Samen zingen & God grootmaken. Alongsiders komt (in overleg) met een aantal muzikanten en verzorgt de aanbidding.



Inspiratie - Wij verzorgen een inspirerende boodschap. Vanuit de Bijbel leggen we discipelschap uit en presenteren we de uitdaging >> discipelen maken. Challenge accepted?



Follow-up - Natuurlijk roept zo'n moment vragen op. Hoe doe je dit nu concreet? Waar kan ik een eerste stap zetten? Na de dienst zijn wij aanwezig om te helpen bij de follow-up.

Wat verzorgen jullie?

- Niets meer dan het 'normale': de locatie, de techniek en de mensen.
- Reiskosten & collecte voor Alongsiders

(De Alongsiders Sunday is een mooi moment om met de D-Trail te starten.)

Wat verzorgen wij?

- Inhoudelijke programma (+/-60 min)
- Muzikanten
- Spreker
- Informatie & follow-up

Uiteraard is het bovenstaande een voorstel. Graag stemmen we onderling af op jullie context & situatie.